

Källa: <http://www.innebandnytt.se/kronikor.php>
061017 - Vem är egentligen talang? Micael Svensson

"Vem är egentligen talang?"

Hur resonerar vi kring ordet talang, och vem är egentligen en talang? Ordet används flitigt bland klubbar av alla de olika slags slag i Sverige och i världen, men använder vi det på rätt sätt?

Kanske måste vi tänka till innan vi nyttjar ordet nästa gång, för hur tolkar vi ordet och vet vi dess betydelse?

TALANG, MEDFÖDD LÄTTHET

Ordet talang har nog alltid funnits med inom olika sammanhang i samhället, oavsett om det gäller idrott, estetiska människor eller tekniker.

Men vem är det som är talangen i gruppen egentligen, och är det så att det är rätt person vi nämner under ordet. Om man slår upp ordet i ett uppslagsverk så står betydelsen av ordet medfödd lätthet. Visst så är det en bra beskrivning av ordet och personer som har lätt för sig kanske skall nämnas under beteckningen talang. Fast sedan gäller väl också hur personen i fråga följer upp sitt eget kunnande och vilja att vilja utvecklas.

VILJAN OCH INSTÄLLNINGEN VIKTIGARE

Under förklaringen talang så beskrivs också ordet som att tillägna sig viss färdighet, speciellt på det konstnärliga eller idrottsliga området. Visst håller jag också med om detta och att det är en speciell färdighet som gör att vissa kan så kallat "glänsa" i sina respektive ungdomslag, men man glömmer nog lite att se vilka som verkligen sliter för sitt lag. För oftast är det väl inte den så kallade talangen, eller? Tror att vi måste börja att inse vikten av att de ungdomar som sliter, jobbar och verkligen vill prestera något skall bli dom som skall få en bättre " uppsikt " av dig som ledare. Detta är viktigt eftersom den som kallas för talang har sina kunskaper men inte den som verkligen vill lyckas, och vem tror du går längst som spelare i vuxen ålder? Faktiskt är det så att det oftast var den som hade mest inställning, vilja och motivation att träna och utvecklas.

"Talangen" rider på vågen så länge det räcker till, sedan är det inte roligt längre. Säger dock inte alltid att det är så men faktiskt händer det oftare än vi tror, och betydligt oftare än det som du som ledare kanske tror.

UNGA PETAS REDAN I TIDIG ÅLDER

Ser man idag hur vi egentligen behandlar våra unga spelare runt om i Sverige, detta i alla idrotter, så tycker jag att det är hemskt. Många blir redan tillsagda i 10 års åldern att dom inte har det som krävs eller det lilla extra som krävs för att bli en storspelare. Hur kan man veta detta?

Jag blir konfunderad och besviken på en del idrottsföreningar som tänker så..

Efter att tagit reda på en hel del fakta runt en massa lag och spelare på seniornivå så står det ganska klart att de som kallades för talanger i sina ungdomsdagar inte alltid är de spelare som lyckas senare i livet, faktiskt snarare tvärtom. "Talangen" lever fortfarande på att han var talang medans den slitsamma och viljestarka spelaren som ville lyckas faktiskt nådde längre. Finns några riktiga praktexempel som jag dock inte vill namnge här.

VILJAN OCH AMBITIONEN VIKTIGARE

Håller fortfarande med om att en talang kan vara någon som har en medfödd lätthet, precis som vi beskrev tidigare. Dock får vi inte glömma att denna medfödda lätthet kanske faktiskt är att ha viljan att alltid vilja prestera något. Den känslan får inte jag alltid av att den så kallade talangen har.

Nä, träd fram ni ledare som vågar satsa på de flitiga och träningsvilliga ungdomarna vilka också har viljan och ambitionen att vilja prestera något. Låt dessa få lite extra tid att utvecklas eftersom det faktiskt kanske är så att det är dom som står där i seniorlaget så småningom, då med helt rätt inställning.

Det kanske också är då man frågar sig:

- Vad blev det av våran stora talang i klubben?

Ja, den som alltid det visste. Men sanningen var väl den att den så kallade talangen inte egentligen var en talang eftersom han levde bara på det han kunde, fanns kanske ingen vilja att vilja utveckla något annat.

Hur ofta har det inte varit så?

Kanske dags att ändra benämningen på talang i böckerna eller också tillägga något i stil med:

Medfödd lätthet. Att tillägna sig viss färdighet, speciellt på det konstnärliga eller idrottsliga området.

**EN PERSON SOM MED RÄTT MOTIVATION, VILJA OCH INSTÄLLNING
ARBETAR MOT ETT MÅL I ATT LYCKAS MED DET HAN/HON GENOMFÖR.**

Tänk på vem ni nästa gång ni leder ett lag kallar för talang !!

* Låt de som vill bli bra få bli bra *

// Micael Svensson"